



Bild: ANDERS GUNNAR

Som rorsman i ett av Sommaskepen anlände landshövding Björn Eriksson till avslutningen i Norra Vi kyrka på Amerikaveckan.

Final på Amerikaveckan gjorde kyrkan överfull

NORRA VI

Efter en dryg vecka fylld med olika emigrantarrangemang avslutades Amerikaveckan på söndagen av landshövding Björn Eriksson i Norra Vi kyrka.

Intresset var så stort att alla cirka 400 personer som kom fick inte plats i kyrkan.

I sitt avslutningstal gjorde Björn Eriksson en historisk tillbakablick på det emigration till USA som drygt en miljon svenskar valde att göra under 1800-talets andra hälft. Han anknöt sedan till dagens immigration där i stället Sverige har rollen som Amerika.

– Det är något som vi ska ta tillvara och där vi jobbar hårt för att det även ska tillföra vår landsbygd många nya invånare och företag, sa Björn Eriksson.

Till avslutningshögtiden i kyrkan kom han som rorsman i Norra Vi:s Sommaskep som tillsammans med sju andra skep från sjöns omgivningar gav en stilfull inramning.

På land stod bland andra Björn Erikssons amerikanska motsvarighet, Randy Maluchnik, som är county commissioner i Andrew Petersons

lland fick Björn Eriksson bland andra träffa sin amerikanska motsvarighet Randy Maluchnik och hans hustru Suzette som kom till Norra Vi i sällskap med bland andra kommunalrådet Inga Arnell Lindgren.



hembygd Carver County. Han hade också sin fru Suzette med sig.

– Det har varit en fantastisk upplevelse att komma hit och uppleva det svenska midsommarfirandet. Vi kommer tillbaka nästa år igen, sa de bland annat, tacksamma för all gästfrihet som de upplevt väl omhändertagna av bland andra Jan Hermelin och Hans-Göran Saldner i Andrew Petersonsällskapet.

Randy och Suzette förklarade att skulle gärna se att man kommer över från Sverige och visar amerikanerna hur man kan fira midsommar som inte är någon stor högtid i USA.

– De flesta i vår bygd härstammar från Tyskland. Det finns en del svenskättlingar som firar det men ändå inte

på samma sätt som här, berättade de.

Randy Maluchnik, berättade att ha nu jobbar för lösningar som innebär att Andrew Petersons gård ska kunna bevaras i framtiden med tanke på vilket värdefullt kultur det är.

Tillsammans med alla andra som tog emot båtbesättningarna på stranden gladdes de åt den stilfulla avslutningen på Amerikaveckan med föreningarna i Norra Vi som arrangörer.

Programmet inleddes med en kyrkogårdsvandring där hembygdsföreningens ordförande Björn Johansson berättade om emigranter som återvänt och nu låg begravda på kyrkogården.

Anders Gunnar

anders.gunnar@smt.se 0381-606 08